

LESBRIEF



FUCKING ÅMÅL

Regie: Lukas Moodysson Land: Zweden Jaar: 1998 Duur: 89 minuten

Show me love

In Amerika en Engeland is de naam van deze film 'Show me love'. Beide titels verwijzen naar de inhoud van de film. De originele titel is (natuurlijk) veel beter omdat hij de lading van de hele film dekt. (Fucking) Åmål is een klein stadje in West Zweden en zoals alle kleine Zweedse stadjes beroemd om zijn saaiheid. Volgens één van de hoofdpersonen is alles wat 'in' is alweer 'uit' voordat Åmål er zelfs maar van heeft gehoord. Maar goed, het verhaal.

► INHOUD.

Agnes woont sinds anderhalf jaar in Åmål met haar lieve begrijpende vader, haar bazige moeder en haar kleine broertje. Agnes hoort er op school niet echt bij. Het gerucht gaat dat ze lesbisch is. Ze eet haar lunch alleen in de kantine, volgt haar lessen en gaat dan weer naar huis om te studeren, naar muziek te luisteren en te schrijven. Ze wil later boeken schrijven. Ze gebruikt haar computer ook als dagboek waarin ze fantaseert over Elin. Ze is verliefd op haar. Elin is het blondste, opstandigste en meest populaire meisje van school. Zoals gezegd, er gebeurt niets in Åmål tot dat Elin voor de grap (en om dronken te worden) naar het verjaardagsfeestje van Agnes gaat.

Samen met haar zus zijn ze de enige gasten en eigenlijk (ook) niet uitgenodigd.

Uit baldadige verveeldheid sluit Elin een weddenschap met haar zus (Jessica) dat ze Agnes durft te zoenen. (voor 20 kronen, niet eens de 100 die ze vroeg).

Na de zoen gaat ze halsoverkop weg, Agnes in een bitterzoete verbazing achterlatend. Elin had gedacht dat het net zo zou zijn als met één van de ongeveer 70.000 jongens waarmee ze heeft gezoend. Maar nee, het zoenen met Agnes krijgt ze niet meer uit haar hoofd en haar hart.

Ook Elin wordt echt verliefd. De film gaat dus uiteindelijk over de moed om anders te zijn.

meer weten: beo.nl@planet.nl